



Hier kom ik thuis!

open
kristelijk
respectvol
actief

okra

trefpunt 55+

Trefpunt Ranst – Informatieblad

April 2023



April Paasmaand

Wat je vandaag moet doen moet je doen zoals je morgen denkt dat je het had moeten doen

toon hermans

Agenda toekomstige activiteiten:

woe 5 apr.	Spellennamiddag
din 18 apr.	Koffienamiddag
woe 19 apr.	Spellennamiddag
vrij 21 apr.	Dagelijks Bestuur
vrij 28 apr.	PC Forum/HelpMekaarCafé

Praatcafé – bingo – kaarten – biljart – darts

Na het lentefeest kijken we al reikhalzend uit naar onze volgende koffienamiddag. Deze gaat door op dinsdag 18 april en na de gezellige babbel en als vanouds het bingo-spel, worden jullie vergast op gebak (altijd een verrassing) met koffie of thee en dit voor de prijs van 4€. Ook in de maand mei (16/5) houden we ons aan die formule. Inschrijven moet niet.

Vervoersproblemen : *Indien je weet hebt van leden die moeilijker op onze bijeenkomsten geraken, meld dit aan je contactpersoon. Wij proberen individuele oplossingen te vinden.*

Verhuringen

Lokaal onbeschikbaar WE 01-02 / 15-16 / 22- 23 april



Uitbreiding deelwerking Biljart

Aangezien onze biljartclub 'De Ketsers' een groeiend succes kent, wordt het aanbod uitgebreid ! Dus vanaf nu kan er gebiljart worden op de **maandag-, dinsdag- en donderdagnamiddagen** van 13 tot 17.30 u. Op die manier trachten we de wachttijden in te korten zodat iedereen aan de beurt komt !.

Als je interesse hebt, bel dan even naar *Jos 0474/56.6783*.

Seniorenfeest Ranst

Het seniorenfeest is met 2 weken vervroegd en gaat dus door op donderdag 5 oktober ipv op 19 oktober 2023.

Vergaderingen :

21 April - Dagelijks bestuur om 09.30 h



Pétanque

op maandag 20 maart werden onze pétanquespelers getrakteerd met een drankje voor vaderdag. Ons clubkampioenschap dat gepland is op 30 maart was bij het ter perse gaan nog niet gespeeld, dus de uitslag mogen jullie verwachten in het blaadje van de maand mei.

Op maandag 10 april houden we ons paastornooi.

Wij spelen op maandag -en donderdagnamiddag vanaf 13.30 u.

Graag aanwezig om 13.15 u voor de verdeling van de terreinen en de ploegen.

Er wordt het hele jaar door gespeeld als de weersomstandigheden dat toelaten.

Na het pétanquespel van maandag en donderdag kan er altijd gekaart worden tot 18 u.

Alle verdere info bij Ingrid 0484/952.811 of op pétanque@okraranst.be

Hier dan het sappige verhaal van Fanny

Ooit overkomt het je, met vakantie in een Frans dorp waar je op een bankje in de schaduw van een oude boom bij het dorpscafé heerlijk zit te genieten van een prachtig partijtje pétanque. Plotseling ontstaat er op een van de banen wat rumoer waarop iemand roept: "Ils ont fait Fanny". En als even later een bel klinkt wandelt iedereen kalm het café binnen waar de patron al gul lachend met een afbeelding of een plaquette klaar staat. Fanny's billen moeten worden gekust door de ongelukkigen die zojuist een wedstrijd met 0-13 hebben verloren!

Embrasser of faire Fanny. Deze uitdrukkingen worden gebruikt als men een partij verliest met 0 tegen 13. Van Jean Gourmond weten we dat tegen het eind van de 19e eeuw Fanny Dubriand bij één van de eerste verenigingen (te weten Jouve) in de wijk Croix Rousse in Lyon de gewoonte had haar achterste te laten zien, om zo de spelers die met 0-13 hadden verloren te vernederen. Waren de verliezers gedwongen haar billen te kussen? We weten het niet. In ieder geval gebruikt men sindsdien de uitdrukking 'Embrasser Fanny' (Fanny kussen of omhelzen).

Maar als we Giacomoni mogen geloven zat het toch anders. Volgens hem was Fanny aan de vooravond van de Eerste Wereldoorlog serveerster in een café in Grand Lemps in het noorden van Frankrijk. Zij liet zich omhelzen door verliezers die geen enkel punt tijdens een spel behaalden. Deze omhelzing was een troost, een



schadevergoeding. Tot op de dag dat de burgemeester van de regio ook bij haar kwam om te worden getroost. Had Fanny iets tegen hem? Het is in ieder geval zo dat ze boven op een stoel klom, haar rokken omhoog deed en wat hield ze hem voor? Haar andere wangen, waarop meneer de burgemeester trouwens zonder blikken of blozen twee dikke klapzoenen gaf. Dat was het begin van een lange traditie. Sindsdien, omdat de spelers niet altijd een levende lieve Fanny bij de hand, of liever aan de lippen hebben, bezitten veel verenigingen een namaak-Fanny die ze op een ereplaatsje

hebben staan en waar de winnaars hun slachtoffers mee naartoe nemen en verplichten met een kniebuiging een kus te geven op de billen van Fanny. Dit moeten we uiteraard situeren in de gangbare hygiënische gewoontes van voor de eerste wereldoorlog ... De uitdrukking 'We zullen je Fanny laten kussen' betekent dan ook: je krijgt niet de kans om ook maar één punt te scoren!



Hobby- en Handwerkclub. Dinsdags 13.00 – 16.00 u. Alle mensen die van kleine creatieve werkjes houden, naald, draad, tekenpotlood, penselen, ... zullen er hun gading vinden. En uiteraard altijd een gezellige babbel met een koffietje of iets anders !. *Alle info bij Francine Swinkels 0470/279.529 !*

Spellennamiddag

Onze spellennamiddagen worden goed bezocht, het is er gezellig !

Kom mee doen op woensdagen **5 en 19 april** en **3 mei - 17 mei** vanaf 14 u.

Voor meer inlichtingen : Coleta 03/353 32 76 .

Onze plezierfietsers

Wij vertrekken elke dinsdag om 13.30 u. aan ons lokaal voor een gezellige fietstocht. Onderweg voorzien we altijd een plezante stop. Hou je gezond en fiets mee!

Een "sportief" wist-je-datje

Iedereen weet dat onze fietsgroep De Plezierfietsers (bijna) wekelijks op dinsdagnamiddag erop uittrekt om een "toereke" te maken in goed gezelschap.

Maar onze Ranstse "velotrappers" hebben ook nog een groepje die zowel op dinsdag- als donderdagnamiddag bijeen komen om wat kilometers af te haspelen. Ze vertrekken al om 13 u. aan het lokaal, dus het "toereke" is misschien net iets langer maar het gezelschap is even goed.

Geïnteresseerd? Kom gerust eens meetoeren! Afspraak elke dinsdag en donderdag om 13 u.

Computerforum - HelpMekaarCafé

Op vrijdag 28 april om 10 u. is onze volgende bijeenkomst gepland. Op de clublaptop werd naast het Windows bediensysteem ook een Linux Mint bediensysteem geïnstalleerd. Tijdens onze voorbije bijeenkomst werden van dit laatste de mogelijkheden uitgebreid getoond en besproken. Vanaf nu kan iedereen op de (nu vlug startende) clublaptop dit Linux Mint bediensysteem uitproberen! Wel efkes vragen bij Leo 0497 40 61 59.

Bridge

Elke woensdagavond starten we om 19 u. zodat we ten laatste om 22.30 u. naar huis keren. Ook op vrijdag namiddag wordt er gespeeld vanaf 13.30 u tot ongeveer 17.15 u. Het is niet verplicht, maar je mag je deelname melden bij Herman Embrechts (hermanembrechtsf@gmail.com) of op zijn smartphone 0478/55 08 30. Voor andere inlichtingen mag je altijd ook mailen naar de voorzitter Luce Meeuwsen (luce.meeuwsen@telenet.be) of telefonisch op 03/485 57 27 of smartphone 0476/74 36 88. Wie een partner zoekt voor een volgende bridgedrive mag dat ook melden bij Herman. Die zendt dan een bericht naar alle leden die daarop kunnen antwoorden.

Iets nieuws op komst! OKRA Ranst gaat de literaire toer op!

Ons bestuur heeft een nieuw ideeetje in petto: binnenkort zal er een boekenruilkastje verschijnen in ons lokaal. Wat dat juist inhoudt en hoe dat in zijn werk zal gaan vernemen jullie nog in latere info. Iets om naar uit te kijken!

Regionieuws

Fietsgordels

Regionale fietsgordels: **29 augustus Broechem** en op **5 september Wuustwezel**

Daguitstappen georganiseerd door de regio in 2023

In **september 2023** (tussen 11 en 30) zetten we koers naar Zeeland, met een leerrijk bezoek in de voormiddag, mosselvestijn 's middags en 's namiddags wandelen (vrij/begeleid) door een Zeeuws/Zeelands stadje (of stad) en of/vrije tijd.. geen avondmaal voorzien, maar tijd genoeg voor een "krokske" of zoiets....

Voor geïnteresseerden: juiste data voor Ranst volgen later, maar laat tijdig weten of je hier graag aan wil deelnemen bij Myriam. Meer info ook daar te verkrijgen.

Nuttige Tel Nr/GSM/E-MAIL

Jos Van Loy		0474/566.783	vanloyj@gmail.com
De Cock Coleta	03/353.32.76	0456/295.533	jorisrymen@gmail.com
Deproost Walter	03/485.59.69	0476/318.808	walter.deproost@telenet.be
Bogaerts Myriam		0477/805.337	myriam2a@hotmail.com
Ingrid Van den Brande		0484/952.811	ingridvdb1@telenet.be
Clerckx Peter	03/457.58.61	0484/356.087	peterclerckx45@gmail.com
Herman Embrechts		0478/550.830	hermanembrechtsf@gmail.com
Luce Gevers	03/485.55.73	0485/65.56.08	luce.gevers@telenet.be
Leo Beeckx		0497/40.61.59	leo.beeckx@scarlet.be

Onze bridgers nodigen uit !

Midweek-vakantie aan zee in Vayamundo Oostende van **zondag 14 tot donderdag 18 mei 2023**. Tel. **078 15 61 00**



kusttram stopt voor de deur

5 dagen/4 nachten in halfpension

parking ondergrond mogelijk € 8 per dag; ter plaatse te regelen

alle faciliteiten inbegrepen **€ 290 per persoon** in dubbelkamer; **single extra € 88**



je verblijft in een kamer of appartement beddenopmaak en badlinnen bij aankomst ontbijtbuffet In het restaurant alsook het avondmaal : soep + koud buffet + keuze tussen 2 warme bereidingen + keuze dessert + dranken à volonté inbegrepen



mooi zwembad met bubbelbaden, neksproeiers, kinderbad en wildwaterkanaal. fitness : goed uitgeruste fitnessruimte staat ter beschikking.

wandelingen, optredens, knutselen, bingo,
altijd wat te beleven



door het storten van **€ 90 per persoon** op de rekening van Hulpkas Bridge Ranst BE98 9733 7287 3993 wordt je automatisch ingeschreven en heten we je hartelijk welkom. Voor het resterende bedrag krijg je een mail toegestuurd rond half april.

bij interesse stuur een e-mail aan walter.deproost@telenet.be of bel **0476 31 88 08**